

Rond de vieringen

Op *zondag 24 januari* gaat voor onze consulent. ds. D. Bohlken, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten Tiel, Culemborg en Leerdam. Organist is dhr. E. Vliem, de collecte is bestemd voor Catechese en Educatie, voor de financiering van het cursusaanbod van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.

Deze zondag staat nog steeds een beetje in het teken van Epifanie. De doop van Jezus. Doop en dienst in de kerk hebben veel met elkaar te maken. Juist daarom wil ik dit thema nog een keer terug halen. Uit de doop leven, dat betekent een solidaire vroomheid leven. Ik ben gedoopt – voor Maarten Luther hebben deze woorden veel betekenis. Daaruit kon hij kracht putten – zo veel, dat hij deze woorden zelfs op zijn tafel schreef, wanneer hij aanvechting voelde. Met overgave iets doen - waarbij de kracht niet altijd uit jezelf komt ...

U kent misschien ook deze vrouw. Van vroeger. Altijd wanneer wij naar de schouwburg gingen en nog snel even naar de wc moesten begroette zij ons vriendelijk. Soms stonden mensen even in de rij - dan kon je haar aan het werk zien. In haar kittel. Of zij zat aan een klein tafeltje met een schoteltje voor zich waar wat muntjes in lagen. Kruiswoordpuzzels deed ze soms. Maar meestal was zij bezig om de wc's schoon te maken. Als je mij toen had gevraagd wie bij de schouwburg hoort - dan zij wel. Ook al werd zij steeds ouder en ging het lopen wat langzamer - meestal liep zij rond met een lapje en maakte alles weer netjes. En daarbij steeds korte gesprekjes. De wc's waren verouderd en op gegeven moment kwam een grote renovatie. Helaas is daarmee ook de vriendelijke oude vrouw verdwenen.

ds. D. Bohlken

Zondag 31 januari is er in aansluiting bij de landelijke Poëzieweek een burendienst met als thema poëzie. Voorganger is Carola van Zanten, het orgel wordt bespeeld door Wouter Harbers. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Rode draad in de dienst is het lied 'Een mens te zijn op aarde' (Lied 807 NLB). Dit is een al wat ouder lied van Huub Oosterhuis, het stond in de in 1968 verschenen bundel 'In het voorbijgaan'. Het maakte daarin deel uit van een uitvaartliturgie, maar wordt ook buiten die context veel gebruikt. Bovendien is het een bijzondere brontekst voor een bijbelse antropologie. Aan de hand van verschillende teksten, gedichten en liederen denken we na over dit bijzondere lied.

Carola van Zanten

Bevestiging kerkelijke zending van mw. Van Zanten op 24 januari

Mw. C.Y. van Zanten is behalve als kerkelijk werker binnen onze gemeente sinds enige maanden ook werkzaam als geestelijk verzorger in De Looborch. Zij heeft aangegeven waarde te hechten aan een kerkelijke zending. Vanuit Zorggroep Charim, waartoe De Looborch behoort, is de vraag gekomen of onze gemeente mee wil werken aan die kerkelijke zending. De kerkenraad is daartoe gaarne bereid. Wij

willen haar bevestigen in het ambt van ouderling-kerkelijk werker met als bijzondere opdracht geestelijke verzorging in De Looborch.

De bevestiging vindt plaats op 24 januari door ds. D. Bohlken, onze consulent, tijdens de dienst in onze kapel. Door deze kerkelijke zending krijgt zij een duidelijke positie binnen de kerkelijke organisatie in Zeist en kan zij ook ondersteuning krijgen vanuit het landelijk dienstencentrum van de kerk.

Bloemen van de altaartafel

De bloemen van de altaartafel gingen op 3 januari naar mevrouw W.M. Steinhart ter bemoediging bij herstel.

Op 10 januari waren de bloemen voor mevrouw P.C. Knoop als blijk van waardering voor het ook voor 2016 opstellen van het preekrooster en vanwege haar verjaardag.

Financiën

Stand financiële middelen 2016 tot nu:

- Vrijwillige bijdragen: in 2015 ontvingen wij € 21.828 aan vrijwillige bijdragen. Tot 10 januari ontvingen wij € 1.263 voor het jaar 2016 op rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
- Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen twee weken geen giften binnen op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
- Voor het diaconaal project 2016 haalden wij tot 10 januari € 80 op. Het betreft het project van het CINI., waarmee we meehelpen om 270 meisjes uit India binnen het onderwijssysteem te houden. Giften voor het project zijn gestort op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist.

Alle gevers onze hartelijke dank!

Website ELG Zeist

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website www.lutherkapel.nl.

Met hartelijke groet,

*Herman Hamers
Voorzitter*